

1. Kong Volmer Gruppe
VORDINGBORG

1. Kong Volmer Gruppe 1918 - 2018



1. Kong Volmer Gruppe
VORDINGBORG



Nr. 1

2018

68. årgang

1. Kong Volmer Gruppe

Det Danske Spejderkorps

100 års jubilæum

Januar 2018

Velkommen tilbage efter juleferie til et år med nye gode spejderoplevelser og ikke mindst 100 års jubilæum. Dette nummer indeholder en fin række små fortællinger fra tidligere og nuværende aktive spejders oplevelser gennem mange år. Der er desuden programmer for de enkelte grene for 1. halvår.

kongvolmer.spejder.dk

Vær at vide:

Børneattest:

Alle ledere og faste hjælpere er godkendt til at arbejde med børn i henhold til Det Centrale Kriminalregister.

Forsikring:

Medlemmer er omfattet af spejderkorpset ansvars- og ulykkesforsikring.

Rygepolitik:

Der må ikke ryges i gruppes hytte, under aktiviteter og mens der gives instruktion til spejderne. Rygning skal foregå i pauser.

Reglerne gælder tillige ved gruppens ophold i andre hytter.

Alkoholpolitik:

Der må ikke nydes alkohol under aktiviteter og mens der gives instruktion til spejdere.

Det er tilladt ledere under "Lederhygge" at nyde alkohol, dog kun i et sådant omfang, at de til enhver tid kan føre bil og båd på lovlig vis.

Spejdere under 18 år må ikke nyde alkohol i forbindelse med spejderaktiviteter.

Kommunikation:

Spejderlovens punkt "at høre andres mening og danne sin egen" er grundlaget for kommunikationen i gruppen.

Et "NEJ" eller "STOP" skal respekteres.

Kørsel:

Gruppen giver tilskud til forældre kørsel til aktiviteter, ture og lejre der er længere væk end ca. 50 km,. Blanket for transportudgifter kan findes på www.dds.dk/find-blanketter eller ved henvendelse til lederne.



Leder og adresseoversigt:

Grupeledelse:

Grupeleder: Lasse Christensen, 5534 3194,

Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947

Gruppeassistent: Pernille Blichert-Hansen,

Seniorklanen (16-23 år):

Tobias Tønnesen

Troppen (Storspejdere) (12-16 år):

Tropsleder: Lasse Christensen, 5534 3194

Tropsassistent: Christopher Green

Tropsassistent: Pernille Blichert-Hansen

Juniorgrenen (10-12 år):

Juniorleder: Nils Hansen, 2857 3077

Juniorassistent: Tobias Tønnesen

Minigrenen (8-10 år):

Minileder: Morten Nikolajsen, 5593 9231

Miniassistent: Kathrine Sørensen

Miniassistent: Jonas Christensen

Mikrogruppen (6-8 år): (fælles med Sjølund pigegruppe)

Grupeleder: Mette Christiansen, 5537 6801

Familiespejd (3-6 år): (Sjølund gruppe)

Grupeleder: Mette Christiansen, 5537 6801

Web: kongvolmer.spejder.dk

CVR: 29 88 81 83

Mobilebank: 35137

Bankkonto: 0040 - 4490 182 700

Gruppestyrelse:

Formand: Martin Petersen,

Kasserer: Jan Blichert-Hansen,

Styrelsesmedlem: Karina Steinke

Ledere: Lasse Christensen, Nils Hansen, Morten Nikolajsen

Unge i styrelsen: Tobias Tønnesen, Casper Christensen, Christopher Green



1. Kong Volmer Gruppe
VORDINGBORG



100 km

af Pernille Blichert-Hansen, klanspejder, december 2017

Tobias og jeg besluttede os for i et øjeblik af vildskab ville tage 100 km mærket. Dette bl.a. for at træne til Alligatorløbet i Skåne i februar 2018. Det skal lige siges at vi ikke havde trænet op til turen, hvilket måske ikke var så smart. Vi havde i alt 30 timer til at gå de 100 km inklusiv 6 timers hvile.

Vi startede vores tur fra Præstø en fredag i december kl. 19.30. Rygsække var pakket med müsli bar, slik, nødder og chokolade. Det skal lige siges efterfølgende, at man bliver en smule træt af menuen efter at havde levet af det samme på hele turen. Fra Præstø gik turen via Kalvehave og videre til vores spejder hytte i Vordingborg. Vi ankom til hytten kl.9 lørdag morgen, hvor vi på det tidspunkt havde gået de første 60 km. I hytten skulle vi hvile i 6 timer. Så det var bare med at gå noget mad og så i soveposen, for at udnytte de timer vi havde. Kl. 15 skulle vi gå de sidste 40 km. Jeg vil dog sige, at på det tidspunkt var fødderne ikke hvad de havde været, men på med nogle tørre sokker og nogle andre sko. Vi blev ledsaget af Nils, vores klan mentor, resten af turen, hvilket var rart med ny energi og støtte til det sidste. Men han blev vist også lidt træt.

Turen fortsatte ud mod Næstved. Undervejs gik det mere og mere op for os hvad det var vi havde rodet os ud i, og hvad der egentlig fik os til at gøre det. Jo mere ondt i krop og fødder vi fik, følte det dummere og dummere. Men vi holdt humøret højt, og nægtede at give op.

1 time og et kvarter før deadline, nåede vi de 100 km ☺

Det var den fedeste følelse at have gennemført turen. Vi måtte indrømme, at ømheden i kroppen var enorm, også i steder man slet ikke var klar over man kunne få ondt af at gå, samt en del vabler selvfølgelig. Trods al smerten var det den fedeste udfordring og en sindssyg oplevelse, i selskab med nogle fantastiske mennesker.

Det er værd at tage med i bagagen fremadrettet☺

Spejdernes lejer 2017

Fortalt af Lucas og Andreas (trop)

Vi deltog på spejdernes lejer 2017, med afgang fra Vordingborg til Sønderborg kl. 11.

Vi var spændte på den kommende uge, og en lejer på ca. 37.000 spejdere. Ikke kun spejdere fra Danmark men også fra en masse andre lande.

Vi ankommer til lejeren, og det er selvfølgelig i den anden ende vi har vores egen lejer, sammen med søspejderne.

Så var det i gang med at bygge lejer. Den var ikke særlig stor, til så mange mennesker, men vi lå godt ud til et frit område. Der var dog omkring 30-45 minutternes gå gang til den store scene, som var fællesområdet.

Som timerne gik, kunne man se alle de forskellige lejre blive bygget, dermed også vores egen lejer, i regn vejr.

I løbet af lejeren deltog vi på nogle aktiviteter som hed "rejser" som varede hele dagen, vi brugte også en del tid på at tjekke den enormt store lejer ud, fordi det tog så lang tid at gå fra det ene sted til det andet.

Det var hyggeligt at, møde en masse nye spejdere fra andre grupper, og dem man også kendte i forvejen.

Trods en masse regn og mudder helt op til knæene, var det en hyggelig lejer, og en masse god mad på bål.



5

Samtale med Otto Lund

ca. 1932 - 1936

Af Ebbe Brintow

En af de ting som Otto husker, er de tæveøvelser som forgik bl.a. ved Jomfuens Egede ved Fakse. Troppene som deltog, var fra Kong Volmer, Næstved, Køge, Roskilde og Tåstrup. De forgik på markerne og i skoven. Man mødtes med madpakker og var der hele dagen. Man cyklede frem og tilbage. Otto havde lidt svært ved helt at kunne huske reglerne, så jeg har hentet lidt hjælp hos Viggo Zuschlag, da jeg ikke umiddelbart har kunnet finde noget om de omtalte tæveøvelser.

Her er historien om tæveøvelserne:

Tæveøvelserne blev begyndt i trediverne og fortsatte de første år i fyrrerne. Det kunne være kolonneøvelser eller øvelser mellem to troppe. Vi havde gerne vores øvelser med Stege, Præstø og Næstved. Det drejede sig om at erobre tørklæder fra de "fremmede" spejdere, og derfor var det altid en melding til os, inden vi begyndte, at tørklæderne skulle være til at spænde op. Endvidere ingen voldsomheder. Troppene eller afdelingerne startede fra forskellige positioner. Man aftalte forskellige strategier i øvelsen, men som regel holdt man sammen i spredt kolonne, og man skulle så snige ind på "fjenden", overmande så mange som muligt, tage deres tørklæder, og så videre til næste trop eller afdeling. Man mindes denne luren ganske godt, hvor ens tropper holdt kaje og forholdt sig rolige, så et overraskelsesangreb kunne sættes ind. Det var en forudsætning, at øvelserne her ikke skulle udarte sig til vold eller lignende, men alligevel fik man jo ofte en revet albue. Formålet var jo, at man skulle træne sine spejderfærdigheder i terrænet, men også lære at beherske sit sind og sin adfærd i en provokerende situation.

Øvelsen var vellidt af de fleste, og selvfølgelig frivillig i deltagelse. Efter "kampen" samledes man så ved en af hytterne og gjorde

Turen til Söderåsen, St. Bededag 2007

2004-2009

Peter Blichert-Hansen

Vi starter turen på Vordingborgs banegård. Det var tidligt om morgenen, Jeg og Magnus var lidt trætte. Men så tager vi toget og så ankommer vi i Sverige til Söderåsen, hvor vi skal gå en lang tur fra fredag til søndag. - Og ja, rigtig nok... det blev en hård tur, men nok om det.

Vi starter turen, det var en hård tur, vi skulle gå 12km. ca. om dagen. Men da vi endelig kom til der hvor vi skulle over natte smed jeg og Magnus vores rygsække og begyndte at hoppe rundt. Lidt hen ad 7 tiden begyndte vi at indrette os med telt og soveposer. Vi gik ud og lavede aftensmad, efter aftensmaden ristede vi skumfiduser og drak varm kakao også gik vi i poserne.

Lørdag morgen spiste vi morgenmad også pakkede vi og gik de 12km, som vi skulle gå.

Det var lige så hårdt som om fredagen, Men da vi nåde vores frokost pause spiste vi og tog os en lille lur. Efter det gik vi videre igen, og vi gik og gik og gik. Indtil vi kom til stedet hvor vi skulle overnatte inde i en skov hvor det også var nogle andre. Vi fik nogle madder og så skulle vi pakke ud igen og gøre klare til aftensmaden. Efter det fik vi lidt dessert som er "ChocoMus" og efter det ristede vi skumfiduser igen og drak varm kakao, også gik vi i poserne.

Søndag morgen var hjem turen det gik som sagt også godt men var stadig hårdt som de andre dage, og vi gik og gik indtil vi nåede til togstationen hvor vi også holdt middag.

Vi lagde os til at hvile os lidt også pakkede vi vores ting og gik på toget hjemad.

Peter Blichert-Hansen

Den anden gang vi var af sted skulle vi på orienteringsløb alene. Jeg fik den lange rute og da jeg endelig kom tilbage til mål hvor jeg skulle mødes med de to andre fra mit sjak var der kun kommet den ene tilbage. Vi syntes vi sad og ventede i evigheder. Til sidst gik der en ind fra teamet ud for at lede efter vores manglende ven, det viste sig at han var faret vild mellem post et og to fordi det så ud til at der var en genvej der alligevel ikke var der.

Mangel på ledere gjorde at der ikke rigtigt skete noget på mit sidste år som storspejder. Først som senior blev jeg hevet med ind i spejderarbejdet igen, og jeg startede som minileder. Jeg er stadig aktiv klanspejder og minileder, hvilket har sine helt egne sjove historier.

Spejderhilsen
Henrik Egholm Wessel



resultatet op. Antal deltagere fra hver trop sat i forhold til erobrede tørklæder. Det gav en vinder og også nogen anseelse og måske et mærke til standen. Det gav gode minder og gode spejdervenner fra kolonnen, ikke at foragte.

Tæveøvelserne er, som det kan ses, mest historie, de kendes ikke fra dagens spejderarbejde, men kan dog opleves på visse PPlan kurser. Otto fortalte desuden om de weekendture, som blev lavet oftest var ud til Dehnslytten, man cyklede derud lørdag aften (der var lange arbejdsdage også om lørdagen). Man mødtes 5 -6 rovere, alle medbringende lidt mad og øl, så man kunne klare sig, det vil sige lidt kiks, dåse sardiner m.v. Lavede lidt mad på bål. Man havde ikke så meget, da alle var lærlinge. Man gik tidligt til køjs, det vil sige man sov på loftet i noget hø med musene løbende rundt. Toiletet var der ikke noget af, der blev brugt et "spade lokum". Søndagen blev brugt til kortspil og ture i skoven. Søndagen blev afsluttet med cykelturen hjem til Vordingborg. Man havde fået et velkomment afbræk fra hverdagen.



Spejderhilsen
Otto Lund /Ebbe Brintow

En mindeværdig oplevelse fra min spejdertid.

1940 - 1945

Af Viggo Zuschlag

Min spejdertid i Kong Volmer i Vordingborg faldt sammen med tyskernes besættelse af Danmark fra 1940 til 1945. Vi var ved begyndelsen af dette triste afsnit i vores historie en rigtig stor spejdertrop i Vordingborg som nu, ligesom for andre uniformerede korps i Danmark, gik en vanskelig tid i møde med hensyn til aktiviteter og ydre fremtræden i øvrigt. Vi skulle holde en lav profil i vores spejderarbejde og ikke lufte vores standere alt for åbenlyst. Tidligt i besættelsen blev der på landsbasis oprettet en organisation under spejderkorpsene, som fik navnet "Spejdernes Hjelpekorps". Det var fortrinsvis de ældre spejdere, der kunne melde sig til det. Som skovmænd var vi flere, der meldte os til tjeneste. Vi blev uddannet af en officer fra kasernen i telefonpasning, hovedstationen lå under den gamle politistation i Algade, i ordonnanstjeneste, samaritergerning og fik udleveret en gasmaske, et armbind, så vi kunne kendes på gaden, og et uniformsmærke med sirene på. Vi skulle møde ved luftalarm og blev sendt ud med en CF medarbejder til Elysium et tårn på en villa på Næstvedvej, eller til Gåsetårnet for at observere, hvad der hændte og havde ellers telefonpasning på hovedstationen. Næsten 200 luftalarmer blev det til her i Vordingborg, men kun én af dem blev noget særligt for mig.

Natten mellem den 11-12. september 1944 kl. 22.40 blev der blæst luftalarm, og jeg blev sammen med et "føl" sendt til Gåsetårnet. Mange engelske Lancaster bombemaskiner overfløj byen på vej til Stettin havn, hvor der skulle udlægges miner. Storslået udsigt fra tårnet med mange lysglimt fra det sydlige. Kl.23.35 blev alarmeren afblæst. En kammerat og jeg fulgte en telefonpasser til hendes hjem på Færggårdsvej, så lød luftalarmeren atter kl.23.45. Det var flyene, der nu returnerede til England.

miniernes den dag, og vi havde et stor diskussion om hvem det skulle gå ind med den fyldte spand for at tømme den, jeg var så heldig at slippe for det da der var en af de andre det meldte sig til at gøre det. På vores møder fik vi lavet en masse spejderarbejde og om vinteren hvor det bliver tidligt mørkt, kunne man tage op på ruinerne og lege en Kong Volmer klassiker, snige leg. En leg mine minier nu får lov til at prøve kræfter med hver gang det bliver vinter og når vi er på sommerlejr og på vores traditionelle juletur.

Da jeg blev junior fik man øksebevis, det vil sige at alle ture der efter stod man og huggede brænde for at øve sig (man løber aldrig tør for brænde hvis man har juniorer med der lige har fået øksebevis, man skal godt nok hente det ved hugge pladsen for det er til tider svært at bære det over til bålet). Det jeg husker bedst hos juniorerne var et tur hvor vi vandt turnouten. Vi var vant til at Sjølund hev alle former for præmier hjem, så for os var det en kæmpe sejr over pigerne.

Da jeg blev storspejder var det flere selvstændige møder og det var det årlige natløb fra Sjølund, et løb jeg altid husker som godt og spændende. Som storspejder begynder man også på at deltage på andre løb end divisionens løb. Jeg har været af sted på det løb der hedder "spejder fem kamp" to gange. Første gang vi var af sted kan jeg huske



at vi kom sent hjem til vores lejr og det var blevet mørkt, så vores tunneltelt skulle bare slås op i en fart så vi kunne komme ind og sove, forbløffende nok var det helt lige slået op, men da vi dagen efter

skulle slå det op et nyt sted hvor vi havde masser af tid, var det nok et af de mest skæve tunneltelte jeg har set.

Spejderminder

1992 - stadig aktiv i 1. Kong Volmer
Af Henrik Egholm Wessel

I 1992 hev min dagplejemors datter mig med til spejder, på det tidspunkt var jeg syv år gammel og skulle starte hos mikroerne i Sjølund/Kong Volmer Gruppe. Jeg kan ikke huske hvad vi lavede på mit første møde med spejderlivet, men det må have været noget godt, da jeg nu 17 år efter stadig er spejder i Kong Volmer gruppe.

Det første år hos mikroerne gik med at lære nogen spejderting i det små. Vende sig til at komme på spejderture, gå nogle ture rundt om orange pynten. Da man så rykket op til minierne begyndt man at tage knivbevis og sove mere uge på weekend ture. Jeg kan huske den første kniv jeg fik efter vi havde fået knivbevis, var en kniv jeg fik i julegave, og sjovt nok skulle alle gavebånd der efter skæres over. Den kniv har nok været en af de bedste spejder gaver jeg har fået, det er trods alt kun 3 år siden jeg skiftede den ud med en ny kniv, den ligger dog stadig her hjemme.

Da jeg blev mini skulle jeg også på min første sommerlejr, og hvordan skulle man ellers starte sin sommerlejr debut med ikke mindre en korpsolejr, Blå sommer. Alene turen der over var en kæmpe oplevelse. Det var den gang DSB havde sat ekstra tog ind kun til spejder. Et langt tog kun fyldt med spejder fra alle steder i Danmark. Da vi stod af på Kliplev station, blev der ved med at komme spejdere ud af toget og der sad folk på stationen og spillede guitar og sang sommerlejr sangen (efter min mening stadig den bedste sommerlejr sang). Men bare fordi man var kommet til den rigtige station ventede der stadig en lang tur ud til lejren, og fra starten af lejren til vores lejerplads. Hele oplevelsen for en flok 8 årige drenge som os var enorm, flere tusinde spejder og alene den lange tur tilbage fra vandposten var til tider en udfordring med et par fyldte brandspande. Da vi var kommet et stykke ind i lejren skulle der også tømmes lokumsspande og det job var

Vi fik afleveret pigen og skyndte os tilbage mod hovedstationen. Ved Oringeporten hørte vi en enkelt maskine komme sydfra, og der var ild i skroget. I mørket, der var jo fuldstændig mørkelagt på gader og i husene, var flyet meget tydeligt. Vi havde fornemmelsen af, at den ville styrte ned lige mod os. Der hørtes eksplosioner fra maskinen, samtidigt med at ilden tog til. Maskinen drejede nu østpå mens branden ombord blev værre og værre. Det var et skrækkeligt syn for os, idet man jo tænkte på mandskabet ombord, og hvad de gennemgik. Som et stort glødende legeme, stadig med motorerne gang, styrtede maskinen ned og eksploderede med et vældigt lysglimt og et mægtigt brag. Et stort ildskær flammede nu op ude østpå. Det viste sig, at maskinen var styrtet ned i en ejendom i Ørslev Kohave, hvor 5 af beboerne blev dræbt. Af besætningen på 7 mand var der tilsyneladende intet spor på brandstedet. Vordingborg Brandvæsen kom hurtigt til, men det gjorde tyskerne også, og de hindrede enhver form for slukning eller hjælp i øvrigt. Tre af besætningen blev fundet i resterne af huset og begravet på Svinø kirkegård. To mere blev senere fundet i brandtomten og begravet på Ørslev kirkegård. De to resterende var sprunget ud med faldskærm. Den ene slap til Sverige, den anden blev interneret af tyskerne.

Denne frygtelige oplevelse var det nærmeste, jeg oplevede af krigens gru, og sanseindtrykkene forsvinder aldrig. Dagen efter var der mange danskere, der så til, hvad der skete ved det endnu ulmende bål. Tyske soldater sværmede rundt i området, de ledte efter det ene besætningsmedlem, som heldigvis ved gode menneskers hjælp blev hjulpet videre,

Hvis nogen ønsker at læse mere, har Michael Jørgensen, Ørslev, skrevet: Flystyrtet i Ørslev Kohave 12. september 1944, udgivet marts 1991

Viggo Zuschlag,
22.november 2007.

Brev til forældre

jubilæumslejren på Ermelunden 1946

Af Kurt Schomann

Kære Far og Mor

I har nu fået det kort jeg sendte jer jeg kunde ikke faa plads til saa meget paa kortet i gaar var vi til Lejrbaal i Dyrehaven og der var baade svenskere og Nordmænd der optraadte i Søndags var jeg ude hos Moster Lis men hun var ikke hjemme saa sad jeg lidt og saa paa nogle flyvere der startede fra flyvepladsen men det var svæveflyvere. Der er nogle Spejdere fra Sydslesvig de kunne kun faa vekslet 2 Kr til alle dagene men de sælger nogle af deres Ting saa de kan faa nogle Penge. I

Aften skal vi paa en Øvelse fra i aften Kl.

6 til Kl 8 am

Morgenen men jeg skal ikke med jeg skal være i Lejren sammen med Tykke Mogens og Carl Henrik det kan godt være vi gaar paa Bakken. Du kan tro Marokkanerne er Sjove der er nogle af dem der har Turban paa. Der er også nogle fra

Chekoslovakiet og fra Frankrig i Søndags var der mange Mennesker der var næsten ikke til at komme frem for Mennesker. I dag har vi faaet Kalvesteg og Budding i gaar fik vi Medisterpølse og Rabarbersuppe

Hils Lasse

Hilsen Kurt



grønne pigespejdere. Vi lavede bl.a. hængekøjer, rensede fisk, og husker det også som at vi bagefter fik fiskende røget. Det største minde fra den tur var da vi bøjede en overlægger til ukendelighed. Således skulle vi være de gode/artige spejdere og begynde at pakke lejren ned, hvori der indgik at vælte alle vores rafte arbejder. Uheldigvis styrtede en trebuk i meget tykke rafte ned i vores madtelt. Heldigvis kom vores leder ikke noget til, på trods af at hun befandt sig i teltet. Overliggeren kunne herefter ikke bruges til andet, end at vise hvordan en metalstang ser ud når den er blevet overfaldet af en rafte. Sidst og ikke mindst sommerlejren på Gurredam spejdercenter. En episode står meget klar for mig. Vi havde tilmeldt os kulsø arbejde for en eftermiddag, og vi valgte at skulle lave små taburetter. Ikke en svær opgave i sig selv men, vi var vel 5 juniorer og 3-4 stykker måtte lappes med enten tråd eller plaster. Ja kulsø det var vi rigtig gode til. Men gennem spejder arbejdet har jeg også oplevet at være spejder på fuld tid, dvs. 24 timer i døgnet, dette skete da jeg efter 9 klasse tog på Brejning spejder efterskole. Oplevelsen på skolen gav ny inspiration og modnede mig meget og dermed var jeg klar til min videre fremfærd i livet. Derudover har jeg oplevet 3 verdens jamboree, hvor spejdere mødes fra hele verden til lejr i 10 dage. Første gang var i Holland hvor min søster deltog og selvfølgelig skulle vi besøge hende. Fire år senere tog jeg selv med som deltager. Men det foregik på den anden side af jorden. Lejren var i Chile, der var godt nok langt hjem. Sidste gang jeg var af sted var i sommers hvor jeg var i England og besøgte 100 års jamboreen hvilket var stort og mindefuldt. Dermed har jeg fået mange gode og spændende oplevelser med fra 1. kong Volmer, og jeg vil nok altid være lidt Kong Volmer dreng. Sidst og ikke mindst vil jeg ønske 1. Kong Volmer tillykke med fødselsdagen og håber dagen bliver fejret med citron halvmåner.

Spejder hilsen

Frederik Brintow, Amager d. 20. december 2007

Et spejderliv i 1. kong Volmer kort fortalt.

Ca. 1990-1999

Af Frederik Brintow

Min historie som medlem af 1. kong Volmer er kort men indholdsrig. Samtidig indeholder historien en masse minder og fortæller hvorfor jeg til stadighed vender tilbage og giver en hånd med.

Mit spejderliv startede lidt som pigespejder. Grunden til dette er at jeg faktisk i en årrække var med som lederbarn i Sjølund. Da min far første gang skulle med på sommerlejr tog hele familien selvfølgelig med, turen gik til Neksøl og jeg har vel været ca. 5 år. Derefter fulgte jeg med som lederbarn på diverse ture og lejre som lederbarn i Sjølund. Dette gik kun indtil at jeg blev en del af en nystartet mikro flok. Mikro flokken var dengang som i dag blandet drenge og piger. Efter oprykning til mini blev jeg først rigtig Kong Volmer spejder, da vi her ikke var blandet, men kun drenge.

Herefter gik turen ellers opad i grenene og jeg stoppede i 1. Kong Volmer da jeg havde været storspejder et par år. Herefter begyndte interessen for andre fritidsaktiviteter at tage over. Efter at jeg er flyttet til København er jeg startet som leder i en ny gruppe som blev startet op da jeg kom til, og dermed er jeg stadig spejder.

I forhold til de mindeværdigede oplevelser som jeg har opnået som Kong Volmer spejder, er der specielt 3 oplevelser som jeg husker særlig godt. Første gang var blå sommer 1994 hvor jeg som ny oprykket junior tog til Stevninghus i Sønderjylland på korpslejr. Jeg lille mand blandt 25.000 andre spejdere fra hele landet. Det var vildt, men en oplevelse som var kæmpe stor. Jeg oplevede blandt andet så mange popcorn at vi kunne bade i dem, der var kolde bade og toilet tømning med megen morskab til følge, da der var en der væltede med sin spand...

Det næste jeg som jeg husker vældig godt var da jeg tog til Assenbækmølle spejdercenter med bus, sammen med en gruppe af

Spejderstart osv.

1955-1964

Af Hans Ole Erichsen

Året er 1955. Det er snart sommerferie. Jeg skal i mellemskolen efter sommerferien. (svarede til 6. klasse). Den kvikke læser har allerede regnet ud, at jeg på det tidspunkt har været 12 år. Det er nemlig rigtigt, jeg er en af den gode årgang 1943.

Da jeg var 8 år havde jeg allerede prøvet at være ulveunge. Det var ikke lige sagen, så mit første forsøg udi den ædle spejdersport havde kun et tidsmæssigt forløb på ca. 3 måneder.

Men nu var jeg blevet 12 år og jeg havde et par gode legekammerater som lige var blevet rykket op til at være store spejdere i 1. Kong Volmer Trop. De skulle til Bornholm på sommerlejr, og det lød jo spændende. I forvejen brugte mine kammerater og jeg, både sommer og vinter en stor del af vores fritid i Vintersbølleskoven og i Kirkeskoven, så det der med at færdes i naturen var absolut ikke fremmed for mig.

Min kammerat Niels foreslog mig, at jeg skulle se at blive meldt ind så jeg kunne komme med på sommerlejr på Bornholm. Men først skulle jeg have lov af min far. Der havde jo tidligere været et mislykket forsøg med at være ulveunge, men tilladelsen fra min far kom nu hurtigt, og så gik turen ud til tropsfører Siegfred Ambus. Han mente at det var lige tæt nok på afrejsen til Bornholm, idet der kun var en 3-4 uger til. Jeg skulle jo også nå at have uniform osv. Men min kammerats overtalelses evner må have gode, for resultatet blev, at jeg kom med på sommerlejr på Bornholm. Med uniform osv., men uden korpsmærke som man jo havde dengang. Det fik jeg først i løbet af efteråret efter vel overstået sommerlejr.

Det var formidable 8 dage på Bornholm. Jeg fik en masse nye kammerater, vi lå i telt og lavede mad over bål. Det var en helt ny verden der åbnede sig for mig. Jeg havde det ligesom en fisk i vandet.

Jeg husker det som vi var på tur næsten hver weekend. Det har vi jo nok ikke været, men spændende var det. Patruljemøder, tropsmøder, natløb, weekend ture, divisionsturneringer, sommerlejre. "Spejderiet" fyldte meget i min fritid. Og det var skønt. Spejderiet fylder stadig meget i min fritid, men derom lidt senere.

Hvert år i januar måned blev der holdt spejderfest på det gamle Hotel Valdemar (Det lå der hvor Fakta og materialisten nu ligger). De havde en stor sal med en scene i den ene ende. Og så blev der ellers lavet sketches og sunget for forældre og andre pårørende der blev tvangs indskrevet. Men de andre korps i byen blev jo også inviteret, og især pigespejderne var vigtige at få inviteret så vi havde nogle at danse med. Da vi blev en 15-16 år tog vi også til spejderfester i andre byer. Det foregik med fælles bustransport, selvfølgelig i korte bukser og med gallasløjfer på.

Da 1. Kong Volmer Trop fyldte 40 år i 1958 skulle der jo gøres noget ekstra ud af spejderfesten. Vi var en 5-6 store drenge hvortil der i crepe papir blev syet skørter og matchende bh'er. Så blev der ellers danset can-can. Vores trup blev døbt "The Yellov Ham-svingers" (De gule skinke svingere)

Vi dansede til "Happy Days are here again" under kyndig vejledning af trops assistent Per Rosbo.

Ikke et øje var tørt. Og vi havde det herligt.

Jeg var spejder, skovmand, tropsassistent og Rover i 1. Kong Volmers Trop indtil jeg rejste fra byen i 1964 hvor jeg skulle videreuddanne mig på Teknikum i Horsens. På skolen havde vi i øvrigt også en Roverklan hvor vi ind imellem dyrkede de gamle spejder færdigheder.

I 1969 blev både min kone Inge-Lise og jeg optaget i Sct. Georgsgildet, som vi med enkelte afbræk har været medlem af siden. I Sct.

Georgsgildet har vi jo heldigvis en vis tilknytning til alle ungdomskorpserne i området, om ikke på andet tidspunkt, så når det årlige økseløb afvikles.

Det gamle ordsprog med at "En gang spejder, altid spejder" gælder i hvert fald i mit tilfælde.

Kanoturen blev særlig mindeværdig; vi havde en del bekvemmeligheder med, så vi var nødt til at øge lastkapaciteten, ved at spænde en gummibåd fra BR i snor efter kanoen. Resultatet var 8 km på førstedagen i tiltagende dårligt vejr og modstrøm, som havde kostet 5 timer og Mange kræfter. På 2.dagen skulle vi passere Guldborgsundtunnelen i hård vind og kæntrade naturligvis midt over den 13 m. dybe sejlrende. Tredje morgen var kano og gummibåd væk, da vi stod op og kun ved en lokal frues venlige udlån af kikkert og efterfølgende transport til den anden side af sundet, fik vi kanoen igen. Tabet af gummibåden gav os mindre plads i kanoen, men til gengæld 4 gange mere fart! Vi deltog stadig i økseløb og i et tilfælde overhalede vi alle andre patruljer, samt snød en overfaldspost, ved at vælge den korteste vej mellem 2 poster: strand/vandkanten fra Dehnslytten til Hjalet. En udfordrende og lidt våd oplevelse - i mørke... Vores ugentlige møder handlede mere og mere om planlægning af ture (vi kiggede tit i Pionerpatruljens gamle dagbøger og fandt inspiration til nye udfordringer) optimering af udstyr (fx patruljekassen) samt praktiske opfindelser - til brug i lejrlevet. Som konsekvens af at vi kun var tre i patruljen, skiftede vi det gule telt ud med et tunneltelt. Det egnede sig godt til kortere og mobile ture, som vi foretrak - fx. hike, kano og cykelture. Til gengæld blev vi udelukket fra point ved turneringer, fordi bedømmerne fandt, at vores telt var for nemt at slå op! En besynderlig holdning set fra vores synspunkt - de store, tunge telte havde jo netop medført begrænsninger for os som minier, juniorer og til dels som storspejdere...

Det var sjovt at lære så mange praktiske ting - men endnu sjovere at bruge dem på turene. Kong Volmers ledere var med til at gøre os hjemmevante i naturen, så vi mindede om BS Christiansen - og ikke Bubber ☺



Spejderminder

-fra første halvdel af 1990'erne
Af Niels C. Vilstrup-Møller

Jeg blev introduceret til spejderlivet af min far, der uden videre tog mig med på KFUMs korpsslejr i 1985. Min klassekammerat Anders var imidlertid startet i Kong Volmer gruppe, så jeg tog med ham til spejdermøde, da jeg sidst i firserne ville være spejder. Vi gik meget op i at tage alle de duelighedstegn vi kunne komme i nærheden af - så det var heldigt at vi skulle starte forfra på mærkerne, da vi blev juniorer (der var ikke mere plads på uniformsærmet...). Hvor vi som minier først og fremmest havde hygget og konkurreret indbyrdes, blev vi mere bevidste om de andre lokale troppe som juniorer. Vi byggede mange køkkenborde og slog de gule telte op på den flade græsplæne ved hytten, så der ikke var en bardun eller besnøring, der sad forkert. Når vi så kom til økseløb eller på lejre fik vi som regel kun udleveret det halve antal rafter og jorden umuliggjorde perfektionen... En af de største udfordringer fra underlaget oplevede vi på Egemosen spejdercenter, hvor et kraftigt regnskyl den sidste nat betød, at vi måtte sove ovenpå vores rygsække - indtil vi efter nogle timer blev reddet ned i en tør hytte. Manglen på ledere betød, at vi som minier og juniorer primært var henvist til lokale hytteture (fx den traditionelle juletur med hike til Dehnslytten) og om sommeren spejdercentre, hvor der var mange spændende muligheder.

Det skete sjældent, at vi lå i lejre selv - så det var dejligt at kunne tage af sted på eget initiativ i patruljen, da vi blev storspejdere. Desværre kunne vi også konstatere, at vi var blevet færre spejdere og efterhånden skrumpede Pionerpatruljen ind til en tremandsgruppe. Det blev lettere at aftale ture, men også sværere at lave de store aktiviteter. Vi lå i halmbivuak i januar ved Ellehammerhuse, byggede svævebaner over voldgraven på ruinterrænet, tog på cykelsommerlejr til Tisvildeleje og på kanotur på Guldborgsund.

Jeg er blevet lidt mere stivbenet, er i skrivende stund ved at skulle gå på pension, men "spejderiet" fylder stadig meget i mit liv. Jeg er i øjeblikket Stads Gildemester for vore 3 Gilder i Vordingborg, og jeg er sikker på at "spejderiet" vil være en del af resten af mit liv.

Jeg vil ønske 1. Kong Volmers Trop tillykke med 90 års dagen d. 13. januar 2008 med håbet om, at vi i årene fremover vil opleve rigtig mange runde spejder jubilæer.

Med stor spejderhilsen fra en gammel 1. Kong Volmer.
Hans Ole Erichsen, Vordingborg d. 7. december 2007



Gode Oplevelser i min spejdertid

Ca. 1963-1973

Af Jesper Hansen

Jeg blev ulveunge i 1. Kong Volmers Flok i 1963. Else Nath og lidt senere, Grethe Treppendahl var flokledere. Jeg var i Rød/Hvid bande sammen med bl.a. Henrik Madsen som jeg nu er sammen med i Sct. Georgsgildet. Der var 4 bander i flokken og vi har vel været en 8 stykker i hver bande. Flokmøderne blev holdt i Tropslokalet i hytten i Valdalen med en banderne ved hvert sit bord og Floklederen i tronstolen. Jeg husker ulvetiden som spændende og meget lærerig. Der blev virkelig lagt op til storspejderarbejdet med prøver og duelighedstegn. Jeg husker især nogle gode sommerlejre hvor der altid blev afholdt lejr-olympiade, men også deltagelse i Økseløb og salg af julenæg var spændende.

I 1967 blev jeg rykket op som storspejder. Der var da 3 patruljer i 1. Kong Volmer: Viber, Bæver og Pionerer. Bent Juul var tropsfører og Uffe Svensson var tropsassistent. Jeg kom i Viber. Holger Pallesen var patruljefører og Henrik Westergaard var patruljeassistent. I 1970 var jeg med til at starte Falke-patruljen op).

Jeg husker spejdertiden som en sammenhængende kæde af gode oplevelser, spændende natløb, engageret indsats for spejderhjælpen, vi hjalp med at sælge juletræer på Rosenfeldt, indsamlinger til loppetov og divisionsturneringer (ved en divi i Leestrup Skov plantede jeg med stor ynde en økse i min fod med fire sting til følge). Der var gode sommerlejre bl.a. sommerlejre i Busende Have på Møn, cykeltur til Lyø og sidst men ikke mindst - Korpslejren i Ny Hedeby i 1969.

Hedebylejren var nok en af mine største spejderoplevelser. Vi havde forberedt os længe. I Patruljerne arbejdede vi med patruljeduelighedstegnet "Hedeby Pioner". Vi lavede bl.a. en vikingespade i eg og vi forarbejdede smykker og husflid som vi skulle sælge på Hedebymarkedet for Ørtug - som lejrpenge hed.

købmand og andre vigtige ting. Engang havde vi fået den vanvittige ide, at melde os til Alligatorløbet i Sverige. Dette løb foregik midt om vinteren i den værste kulde midt i Sverige. Aldrig har jeg været med til noget lignende. Vi havde overhovedet ikke forberedt os. Vi ankom til Sverige efter at ha' nydt diverse ting på færgen.

Der ventede en bus, som kørte os ud i ødemarken. Vi blev sat af, og fik af vide, hvor vi skulle være den næste dag, ellers måtte vi selv sørge for at komme hjem. Det frøs 35 grader den nat (jeg så selv på termometret) og vi sov i bivuaak, som vi skulle lave midt om natten. Om morgen stod støvler og bukser stivfrosne i sneen, så vi kunne ikke komme videre før det var tørt op. Det var en barsk omgang, men vi overlevede da.



Fremover holdt vi os til mere jordnære ting.

I dag er jeg så heldig at have en søn der er spejder. Så kan jeg lige stikke hovedet ind engang imellem, og lugte de gode minder, fra dengang der var rigtige spejdere til.

Med spejderhilsen
Lille Jørgen

Et spejder tilbageblik fra en gammel spejder.

Ca. 1972-1978

Af Jørgen Henriksen

Da Ebbe bad mig skrive lidt om mit spejderliv i 1. Kong Volmer, kom jeg i tanke om, hvor meget jeg egentlig har oplevet som spejder. Jeg var omkring 12 år, da jeg blev optaget i Viber sammen med Frost, Skibber og Thomas, som jeg kendte fra skolen. Der var en patruljefører, som jeg ikke husker navnet på. Ham skulle jeg hurtigt få lært at kende. Hans største fornøjelse var når der kom nye, så skulle der indvies med mave-tam-tam og ulækre ting man skulle drikke. Her taler vi om rigtige ulækre ting. Det var en tid hvor forældre ikke blandede sig ret meget. De stolede på at alting var i orden og efter reglerne. I dag var vist både familiecenter og diverse sociale myndigheder blevet inddraget, hvis de så hvad der foregik.

Nå - årene gik og jeg blev meget glad for spejderlivet. Jeg var meget glad for de mange ture og lejre vi var på. Højdepunktet for mig var da jeg deltog i Verdensjamboreen i Lillehammer i Norge. Det var en helt speciel oplevelse, at være med sammen med en masse spejdere fra andre verdensdele i 10 dage. Vi havde en kanon oplevelse, og står stadig, som en af de største oplevelser som spejder. Senere blev jeg medhjælper hos ulveungerne. Der var en fantastisk leder der hed Gunhild. Vi var omkring 30 ulveunger i flokken, og tog på flere hyggelige sommerlejre rundt om i landet. Vi havde madmødre med, som sørgede for at ingen led nogen nød. Gunhilds mand Jørgen, deltog også hver gang og så blev aftnerne ikke kedeligere når vi havde været på hele dagen. Her lærte man at den vigtigste ting her i livet. Nemlig at se positivt på tingene og så se at få oplevet noget. En god lære!

Min tid som seniorspejder, husker jeg for fede fester og masser af hygge i hytten. Vi mødtes med andre seniorspejdere og så deres lokale værtshus og de blev naturligvis inviteret retur til vores tilholdssteder. Spejderarbejdet som senior, bestod for det meste af renden til

Umiddelbart inden lejren havde 1. Kong Volmer en trop fra Holland (Maasgroep 18, Rotterdam) på besøg. Jeg havde jævnaldrende Phillip Voortrect boende i en uge. Min mor kunne tale lidt tysk med ham, jeg og han kunne kun nogle få brokker engelsk. Men det gik og sammen tog vi til Hedeby.

Korpslejren gjorde et stort indtryk på mig (på alle tror jeg!) - tænk at se at spejderbevægelsen virkelig var så stor og magtede at bygge en by!

Min spejdertid i 1. Kong Volmer sluttede i Skovmanspatruljen "The Bulls"... eller rettere sagt - den er vel egentlig ikke slut endnu...

Jesper Hansen, 9. dec. 2007



"Vandre" falke

-fra første halvdel af 1970'erne
Af Jan Blichert-Hansen
Ca. 1967-1980/2004-

Jeg husker min tid som storspejder i begyndelsen af 70'erne, som en lang vandretur. Patruljens navn var oprindeligt Falke, men var i en periode omdøbt til "Vandrefalke", hvilket også passede fint til patruljens aktiviteter. Mange af vores ture og lejre var ofte en eller anden form for vandretur. Vi kom vidt omkring og især det sydsjællandske er travet godt igennem. Jeg mindes ikke vi blev kørt ud til turene. Vi gik! Og ofte trækkende på en kærre. Selv en stor sommerlejr ved Dehnslyst, hvor vi i øvrigt lå sammen med en engelsk venskabs gruppe, var ikke nok. Vi drog af sted nogle dage inden og fik vist rundet Falster, Bogø og Møn inden vi kom frem.

En anden tur jeg husker, kan man nærmest kalde en "Herregårdstur". Fra Vordingborg gik vi til Fladså Gård som var første overnatningssted. Her overnattede vi i nogle loftværelser. Dagen efter fortsatte vi til Gunderslev Holm. Da man var lidt nervøse over kombinationen af halm og spejdere med åben ild overnattede vi her i en garage.

Turen fortsatte næste dag efter morgenmad til Førslev Gods. Her boede vi indendørs på selve godset. En sjov og lidt anderledes tur.

En forlænget weekendtur til Marielyst på Falster, hvor en af patruljemedlemmernes forældre havde et sommerhus, blev også tilbagelagt pr. gå ben. Lolland-Falster var også en del af en rute. Vi overnattede undervejs og for det meste var overnatningsstederne planlagt på forhånd. En gang



nåede vi dog ikke bestemmelsesstedet og overnattede i en vejgrøft. En spejderpatrulje med rygsække og presenning over sig, liggende i en grøft langs en hovedvej, kan sikkert nok opfattes underligt, og resultatet var da også at biler stoppede, da de troede der var sket et færdselsuheld. Vore anstrengelser gav da også et par mærker til påsyning på uniformen. I maj måned 1972 var vi 4 fra patruljen der gennemførte 50 km mærket. Turen gik over Ørslev, Ugledige, til Præstø. Efter frokost ved Beldringe videre mod Sværdborg, Oreby til Vordingborg. Undervejs blev diverse købmænd, bagere og kiosker flittigt besøgt. Beviser fra turen blev afleveret til Gustavsen som dokumentation. Godt trætte tog vi herefter hjem.

Som om det ikke var nok tog vi 75 km mærket senere samme år. Vi var da 3 der mødte en morgen kl. 0700 i september. Vi havde 18 timer til at klare de 75 km. Turen gik over Storstrømsbroen til Nørre Alslev Stubbekøbing og med færgen til Bogø hvor vi var ved 2 tiden, i god tid synes vi selv. Efter en god lang pause fortsatte vi mod Møn og Sjælland. Vi nåede Mern kl. 2230 meget udmattede. Nåede til Gustavsen kl. 0030 (en halv time før tid) for igen at aflevere beviser fra turen. Det blev honoreret med en sodavand. Bedriften blev i øvrigt omtalt i Vordingborg Dagblad. Vi var vist lidt stolte.

Vi havde selvfølgelig 100km mærket oppe og vende, men fik det desværre aldrig gennemført.

I dag er der stadig muligt at erhverve diverse vandremærker. Mulighederne og udfordringerne er nu udvidet med både et 1000 og 2000km mærke!

God tur!
Jan Blichert-Hansen

Klanprogram første halvår 2018

Januar

- D. 3.1.2017, Fælles klan møde.
- D. 10.1.2017, Begynde kniv projekt
- Lørdag d. 13.1.2017:** Oprydning dag kl. 8:00 - 15:00
- D. 17.1.2017, Gøre klar til 100 års jubilæum
- D. 24.1.2017, Lave sedler til fastelavn + Kniv projekt
- D. 31.1.2017, Kniv projekt

Februar

- D. 7.2.2017, Fælles klan møde/ Planlægge Sverige tur
- D. 14.2.2017,** Vinterferie
- D. 21.2.2017, Planlægge fastelavn
- D. 26.2.2017,** Fastelavn
- D. 28.2.2017, Grupperådsmøde

Marts

- D. 7.3.2017, Fælles klan møde
- D. 8.3.2017 - 11.3.2017,** Sverige Tur
- D. 14.3.2017, Planlægge 100 års dag.
- D. 21.3.2017, Planlægge 100 års dag.
- D. 28.3.2017,** Påskeferie

April

- D. 4.4.2017, Fælles klan møde
- D. 11.4.2017, Planlægge 100 års dag.
- Lørdag D. 14.4.2017:** 100 års dag.
- D. 18.4.2017, Planlægge klan tur
- Mandag d. 23.4.2017.:** Sankt Georgs dag.

Maj

- D. 2.5.2017, Pakke til klan tur
- D. 4.5.2017 - 6.5.2017,** Klan tur
- D. 9.5.2017, Fælles klan møde
- D. 16.5.2017, Hemmelig møde
- D. 23.5.2017, Hemmelig møde
- Lørdag d. 26.5.2017,** Sove Ude dag
- Søndag d. 27.5.2017,** Oak City Rally
- D. 30.5.2017, Mad over bål

Juni

- D. 6.6.2017, Fælles klan møde
- D. 13.6.2017, Hemmelig møde
- D. 20.6.2017, Hemmelig møde
- D. 25.6.2017, Sommerafslutning.
- Sommerlejr: Lørdag 30/6 - 7/7**

JUNIOR PROGRAM JANUAR - JUNI

- Uge 2 Torsdag d. 10/1 kl. 18:00 - 20:00,** Hvad: Opstart + Forældremøde(kl. 19:30)
- Uge 3 Torsdag d. 18/1,** Hvad: Spejder, da vi har 100 års Jubilæum den dag. Kl. 16-19
- Junior træf d. 19/1 - 20/1, fredag kl 18:00 til lørdag kl. 12:00**
- Uge 4 Torsdag d. 25/1** Hvad: Evaluering af junior træf + planlægning af junior tur

- Uge 5 Torsdag d. 1/2,** Hvad: Lav vores egen stander
- Uge 6 Torsdag d. 8/2,** Hvad: Lav vores egen stander
- Uge 7 Torsdag d. 15/2, Hvad: Ingen Spejd**
- Uge 8 Torsdag d. 22/2,** Hvad: Gøre klar til weekend tur + kort og kompas
- Junior tur: d. 23/2 - 25/2**

- Uge 9 Torsdag d. 1/3,** Hvad: Bål Mærke
- Uge 10 Torsdag d. 8/3,** Hvad: Bål Mærke
- Uge 11 Torsdag d. 15/3,** Hvad: Telt
- Fælles DIVI d. 17/3 - 18/3**
- Uge 12 Torsdag d. 22/3,** Hvad: Bålmad
- Uge 13 Torsdag d. 29/3, Hvad: Kort og Kompas**

- Uge 14 Torsdag d. 5/4,** Hvad: Kort og Kompas
- Uge 15 Torsdag d. 12/4,** Hvad: Bivuak bygning + Træning til 20 km
- Spejderdag med 1.K.V lørdag d. 14/4**
- Uge 16 Torsdag d. 19/4,** Hvad: Træning til 20 km
- Junior Tur d. 21/4 - 22/4**
- Lørdag kl. 9:00 - Søndag kl. 12:00**
- Uge 17 Torsdag d. 26/4,** Hvad: Pionering

- Uge 18 Torsdag d. 3/5,** Hvad: Pionering
- Uge 19 Torsdag d. 10/5, Hvad: Ingen spejd**
- Uge 20 Torsdag d. 17/5,** Hvad: Knob + leg + samarbejde
- Uge 21 Torsdag d. 24/5,** Hvad: Opdatere færdig mærker
- Uge 22 Torsdag d. 31/5,** Hvad: Hemmelig Møde

- Uge 23 Torsdag d. 7/6,** Hvad: Svømme Sikkerheds mærket
- Uge 24 Torsdag d. 14/6,** Hvad: Hemmelig møde
- Uge 25 Torsdag d. 21.6,** Hvad: Telt + Junior afslutning

Sommerafslutning Mandag d. 25/6

Sommerlejr lørdag 30/6-7/7

Minigrenen

Minigrenen følger indtil videre Sjølund gruppens minier og deres program om mandagen.

Programmet for mandagsmøder kan ses på Sjølund.spejder.dk

De første par måneder ser det sådan ud

15/1, Knob, kællingeknuder, knuder og andet nørkle-ri

18/1, 1. Kong Volmer 100 årsjubilæum kl. 16-19

22/1 Knob, kællingeknuder, knuder og andet nørkle-ri

29/1 Appelsinlygter. Varme om vinteren, hvad skal med på møder og ture.

5/2 Vinterbål

12/2 Vinterferie - spejde fri

19/2, møde

26/2, Ingen møde ??

28/2, 1. Kong Volmer Grupperådsmøde



TROPPENS PROGRAM JANUAR - JUNI

Uge 2	8.1.18	Knobmærke - slåning af tovværk, takling af det nyslåede reb.
Uge 3	15.1.18	Knobmærke - splejse + taklinger, ende-, øje, og sammen-splejsning.
	18.1.18	100 års jubilæum fra 16.00 til 19.00 i
	hytten	
Uge 4	22.1.18	Skattejagt!!
Uge 6	29.1.18	Knobmærke - vinkel-, kryds-, top-, og ottetals-besnøringer.
Uge 5	5.2.18	Knobmærke - abehand, 3-slået tyrker knob og oceanmåtte.
Uge 7	12.2.18	Vinterferie - intet møde.
Uge 8	19.2.18	Knobmærke - abehand + alt det andet.
	23.-25.2.18	Zaxsez - hvis man er tilmeldt.
Uge 9	26.2.18	Knobmærke - tavlen, finpudsning og afslutning.
Uge 10	5.3.18	Hemmeligt møde?!?
Uge 11	12.3.18	Tropsmøde patrulje 1
	16.-18.3.18	Divisionsturnering - seddel kommer senere.
Uge 12	19.3.18	Pakke ud efter divi. Kaffemøde kl. 19.30 bl.a. omkring sommerlejr
Uge 13	26.3.18	Cykelmøde - alle bør have cykler med...
Uge 14	2.4.18	2. påskedag - intet møde.
Uge 15	9.4.18	Bålmad-mærket - Båltænding og snobrød.
	14.4.18	Jubilæumsarrangement seddel kommer senere.
Uge 16	16.4.18	Bålmad-mærket - fladbrød & pandekager
Uge 17	23.4.18	Sct. Georgs dag, om morgenen seddel kommer - Tropsmøde patrulje 2
Uge 18	30.4.18	Bålmad-mærket - Pasta og kødsovs + dessert
Uge 19	7.5.18	Ryk grænsen?!?
Uge 20	14.5.18	Ryk grænsen?!?
Uge 21	21.5.18	2. pinsedag - intet møde.
	26.5.18	Soveudedag - seddel kommer senere.
	27.5.18	Oak City Rally???
Uge 22	28.5.18	Ryk grænsen?!?
Uge 23	4.6.18	Tropsmøde patrulje 1
Uge 24	11.6.18	Tropsmøde patrulje 2
Uge 25	18.6.18	Pakke til sommerlejren.
Uge 26	25.6.18	Sommerafslutning - seddel kommer senere.
Uge 27	30.6.18 - 7.7.18	Sommerlejr Tydal.